

## Wie was Jezus?

De Bijbel gaf een waarschuwing voor een gevaarlijke, valse profeet die zou opstaan om ons geloof in G'd te testen. In Deuteronomium 13 beschrijft G'd deze valse profeet als een lid van het Joodse volk (vers 2, 7) die ware profetieën zou vertellen en de kracht van wonderen zou hebben. G'd Zelf zou deze valse profeet de macht geven om wonderen te verrichten en profetieën te openbaren, maar de valse profeet zou proberen de mensen weg te leiden van G'ds Wet en naar vreemde goden die onbekend waren in het Jodendom. Het doel zou zijn om te testen of we echt toegewijd zijn aan het leven onder de Wet, of dat we verblind zullen worden en zullen vallen voor de verleiding om ons aan te sluiten bij een vals pad naar verlossing (v. 3-6, 7-8, 11). In deze Bijbelse passage beveelt G'd de Joden herhaaldelijk om deze valse profeet te doden, opdat het kwaad zich niet zou verspreiden en vele zielen zou vernietigen.

Om door het volk geaccepteerd te worden, deed de valse profeet zich soms voor als een rechtvaardige Jood die de Wet vervulde, maar op belangrijke momenten keerde hij zich tegen bepaalde details van de Wet om de overtreding te maken (vers 6, 7). Dit is de reden dat vers 1 ons gebiedt om geen details van de Wet toe te voegen of af te trekken, en vers 5 waarschuwt ons om standvastig te blijven met alle tradities van de Wet.

In Deuteronomium 17 wordt deze valse profeet ook beschreven als iemand die in opstand zou komen tegen het gezag van de rechters van het Joodse volk, en die ter dood zou moeten worden gebracht vanwege zijn opstandigheid (v. 8-13, in het bijzonder v. 12). Wie zijn de rechters? Het hoogste gerechtshof in Israël was het Sanhedrin, dat door Mozes werd ingesteld (Exodus 18:13-26; Numeri 11:16-29), en die meer dan 15 eeuwen heeft geduurd. De leden van het Sanhedrin waren de rabbijnen die bekend stonden als "Farizeeën" (Pirushim, "degenen met de uitleg"). G'd gaf permanent gezag aan deze rechters om de Wet en G'ds Woord te interpreteren, en het is een gebod om hun beslissingen te volgen zonder ook maar een beetje naar rechts of links te draaien (Deut. 17:11). Maar de valse profeet zou het gezag van het Sanhedrin in twijfel trekken en zo onthullen dat hij een slecht mens was.

In het boek van de profeet Daniël wordt deze valse profeet beschreven als een koning (de elfde hoorn op een verschrikkelijk beest) die oorlog zou voeren tegen de Joden (de "heiligen"; zie Deut. 14:2 over deze term) en de Wet zou veranderen, inclusief de kalender en de feestdagen (Daniël 7:8, 20-25). Elders wordt deze valse profeet beschreven als een koning die de G'd van zijn vaders zou negeren, zichzelf zou verheffen als een god en eer zou geven aan deze nieuwe godheid (Daniël 11:36-39).

De man die tegenwoordig bekend staat als "Jezus" vervulde al deze profetieën. Hij werd een "koning" (over de christelijke kerk) die de oorspronkelijke wet veranderde en de Hebreeuwse kalender en de bijbelse feestdagen (Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekkos, het Loofhuttenfeest, Pesach, enz.) afschafte. Hij negeerde de ene, oneindige God van de Hebreeuwse Bijbel ten gunste van een nieuwe "drie-eenheid" die hemzelf omvatte. En hij overtrad herhaaldelijk de Wet door vreselijke zonden te begaan, terwijl hij openlijk het door God gegeven gezag van de rabbijnen van het Sanhedrin uitdaagde.

Natuurlijk deed Jezus soms alsof hij de Wet respecteerde, maar telkens als hij dacht dat hij ermee weg kon komen, draaide hij zich om en overtrad hij diezelfde Wet. In Matteüs 5:17-19 verklaarde hij dat hij kwam om de Wet te vervullen, en in Matteüs 23:1-3 verdedigde hij het gezag van de rabbijnen. Maar de rest van de tijd kwam hij in opstand tegen de Wet – waarmee hij liet zien dat zijn incidentele woorden van vroomheid alleen bedoeld waren om zijn kwaadaardige agenda te verbergen. De volgende zonden van Jezus zijn opgetekend in het "Nieuwe Testament":

1. Jezus verwierp de wetten van koosjer voedsel (Marcus 7:18-19). [Vergelijk dit met de strikte naleving van kashrus door de profeet Daniël in Daniël hoofdstuk 1.]
2. Hij verwierp de wetten van het eren van zijn ouders, en riep zijn volgelingen op hun ouders te haten; hij onteerde ook zijn eigen moeder (Matteüs 10:34-36; Matteüs 12:46-50; Lukas 14:26).
3. Hij overtrad de sabbat door graan te plukken en zette zijn discipelen aan hetzelfde te doen (Matthew 12:1-8; Marcus 2:23-26).
4. Hij overtrad opnieuw de Sabbat door de arm van een man te genezen, wat geen kwestie was van het redden van een leven, en hij tartte openlijk de rabbijnen in zijn totale verwerping van de Sabbat (Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5). [Vergelijk dit met G'ds visie op het overtreden van de sabbat, in Numeri 15:32-36, Nehemia 10:30-32 en tientallen andere plaatsen in de Bijbel.]
5. Jezus tartte en ongehoorzaam aan de rabbijnen van het Sanhedrin en verwierp hun gezag (dit is op veel plaatsen in het Nieuwe Testament opgetekend, maar kijk vooral naar Matteüs 23:13-39 en Johannes 8:44-45).

De Talmoed (Babylonische editie) vermeldt andere zonden van "Jezus de Nazarener":

1. Hij en zijn discipelen beoefenden tovenarij en zwarte magie, leidden Joden op een dwaalspoor tot afgoderij en werden gesponsord door vreemde, niet-Joodse machten met als doel de Joodse eredienst te ondermijnen (Sanhedrin 43a).

2. Hij was seksueel immoreel, aanbad stenen beelden (er wordt een baksteen genoemd), werd afgesneden van het Joodse volk vanwege zijn goddeloosheid en weigerde berouw te tonen (Sanhedrin 107b; Sotah 47a).
3. Hij leerde hekserij in Egypte en om wonderen te verrichten, gebruikte hij procedures waarbij hij zijn vlees moest snijden – wat ook expliciet verboden is in de Bijbel (Shabbos 104b).

De valse, opstandige boodschap van Jezus is grondig verworpen door de overgrote meerderheid van het Joodse volk, zoals G'd bevolen. Helaas heeft deze zelfde boodschap echter een vreselijke duisternis over de wereld gebracht; vandaag de dag geloven meer dan 1,5 miljard niet-Joden in Jezus. Deze verloren zielen denken ten onrechte dat ze redding hebben gevonden in Jezus; Tragisch genoeg staan ze voor een ruw ontwaken. Waarheid en eeuwig leven worden rechtstreeks van G'd gevonden, door het uitvoeren van Zijn Wet. Elke "middelaar" scheidt alleen de mens van G'D:

1. "G'd is geen mens, die kan liegen, noch de zoon des mensen, die toegeeft... Hij heeft geen ongerechtigheid gezien in Jakob, noch heeft Hij verdorvenheid gezien in Israël" (Numeri 23:19).
2. Mozes sprak profetisch over de christelijke kerk en verklaarde: "Want hun 'rots' is niet als onze rots... Waar is hun god, op wie ze vertrouwden?" (Deuteronomium 32:31, 37).
3. "Zie nu dat Ik, alleen Ik, Hem ben, en er is geen god bij Mij. Ik dood en ik breng het tot leven; Ik verwond en Ik genees, en er is niemand die uit Mijn hand kan redden...' Zing vreugdeliederen, heidenen, met Zijn volk, want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken en wraak nemen op Zijn vijanden en Zijn land en Zijn volk vergeven" (Deuteronomium 32:39, 43).
4. "Ik, alleen Ik ben Hasjem (de Eeuwige), en buiten Mij is er geen redder" (Jesaja 43:11).
5. "Ik ben de Eerste en ik ben de Laatste; Buiten mij is er geen God... Is er een god buiten Mij? Er is geen rots; Ik ken er geen" (Jesaja 44:6).
6. "Israël is gered in Hasjem met een eeuwige redding... Verzamelt u en komt, komt nabij, gij heidenen, die aan het oordeel ontkomen bent. (Ze hebben geen kennis, zij die houten beelden dragen en die bidden tot een god die niet redt.) Verkondigen en nabijkomen, ja, beraadslaagt samen: Wie heeft dit van oudsher verkondigd en van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, Hasjem? En er zijn geen andere goden dan Mij, noch enige rechtvaardige en reddende god anders dan Mij. Wend u tot Mij en word gered, alle uiteinden van de aarde, want Ik ben G'd en er is geen ander. Bij Mijzelf heb Ik gezworen, er is een rechtvaardig

<https://www.noahide.com/yeshu.htm>

woord uit mijn mond gegaan en het zal niet worden ingetrokken, dat voor Mij elke knie zich zal buigen en elke tong zal zweren" (Jesaja 45:17, 20-23).

Wat is de ware sleutel tot verlossing? Degenen die terugkeren naar de Wet (de Zeven Geboden voor de Kinderen van Noach, volgens het eeuwige verbond dat met Noach is gesloten in Genesis 9) en die het Joodse volk bijstaan (Jesaja 60, 61, 66) zullen gered worden en zullen deelnemen aan de wonderen en openbaringen, inclusief de aanbidding in de Derde Tempel, onder het koningschap van de Messias. Zoals op vele plaatsen wordt beschreven, waaronder Jeremia 16:19-21 en Zacharia 8:20-23, zullen alle oude heidense religies van de wereld verdwijnen en zullen hun volgelingen zich tot de Joden wenden voor geestelijk leiderschap. Tot die tijd zijn christenen geestelijk verblind en kunnen ze G'ds wijsheid in de Bijbel nog niet begrijpen.

Wij zijn de laatste generatie van het tijdperk van zonde en kwaad en de eerste van het Messiaanse tijdperk. Inderdaad, voor het eerst in de geschiedenis is er een groeiende consensus van vooraanstaande rabbijnen die bereid zijn om de man te noemen die het meest geschikt is om de Messias te zijn, en ze zijn het erover eens dat hij de Lubavitcher Rebbe is, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. De Rebbe is de spirituele leider van onze generatie, die stoutmoedig controversie heeft aangewakkerd over vitale kwesties waarin andere leiders tragisch stil zijn gebleven of zelfs zijn gezwicht voor de groeiende krachten van de duisternis. Hij heeft de Wet volmaakt gehandhaafd en heeft krachtig gewerkt om de naleving van de Wet door Joden te versterken, evenals de naleving van de Noachitische Wet door heidenen. Door zijn leer van chasidus (Joodse mystieke leer, bewaard gebleven van Mozes en de berg Sinai), heeft hij de wereld geleerd dat G'd Eén is, de Oneindige Die de schepping op elk moment vernieuwt. De Rebbe is een directe afstammeling van Koning David en heeft een ware profetie van G'd ontvangen dat wij die in deze generatie leven, de eersten in de geschiedenis zullen zijn om de komst van de ware messias te zien. Veel Joden kijken reikhalzend uit naar de opstanding van de Rebbe uit het graf, klaar om het Sanhedrin te herstellen en de koning te zalven.

Het is onze taak om de weg te voltooien door de waarheid te verkondigen en de hele mensheid onmiddellijk terug te brengen naar de Wet. Door onze goddelijk gemandateerde inspanningen zullen we nu het pad vrijmaken voor de terugkeer van de Hof van Eden en de vestiging van de eeuwige, zondeloze wereld beloofd door Jesaja en de andere Bijbelse profeten.

[Why Not Christianity? Home page](#)

<https://www.noahide.com/yeshu.htm>