



Richt je niet op de waarheid maar op het debat, dan volgt de waarheid vanzelf.

Al enige tijd kijk met lede ogen toe hoe er een schadelijke beweging binnen de 'wakkere' gemeenschap is genesteld die voor iedereen bepaalt wat de waarheid is. Deze groep bedient zich van one-liners, linkjes en talloze filmpjes die lustig rondgestrooid worden.

Ik vraag mij eigenlijk af wie deze mensen zijn en hoe het kan dat deze mensen zo veel bereik hebben met hun theorieën. Want wat ik stevast mis in de stellingen, die ze deponeren, is een beetje onderzoek. Dat is ook niet nodig vindt deze groep, want zeggen zij 'doe je eigen onderzoek'.

Hoewel er vele onderwerpen zijn die wellicht waarheden bevatten of zinnige onderwerpen om over te spreken, gaat het vaak alle kanten op. En er wordt verwacht van de rest, dat zij de geponeerde waarheden adopteert en deelt. Want dat zou dan de oplossing zijn. Delen delen delen.

Het lange termijn geheugen is bij deze groep niet of nauwelijks aanwezig. Zo kan het keer op keer gebeuren dat er wordt gewaarschuwd voor een wereldwijde uitval van het internet of stroom. Als dat dan niet gebeurt, dan komt dezelfde waarschuwing een half jaar later rustig opnieuw terug. Verder gaat het alle kanten op. Staatsleiders die zijn gekloond, de winkelschappen zijn bijna leeg, het Suez-kanaal gaat op slot, er zijn FEMA kampen gebouwd in Nederland, er komt een hek om de tweede kamer en ik kan nog wel even doorgaan.

Hoewel ik over geen van vorige onderwerpen hier een uitspraak doe, of het waar is of niet waar, er lijkt van foutieve voorspellingen niet geleerd te worden en het tempo van angst en drama-voorspellingen wordt alleen maar opgevoerd.

De agressiviteit van de kleine groep is groot. Wie tegen hun waarheid in durft te gaan, is controlled oppositie, terug in slaap gevallen, een schaap of een trol. Hiermee slaan ze het debat dood. Wie niet mee gaat met hun 'narrative', die wordt geblokkeerd en gecanceld. Die is vanaf nu niet meer welkom.

Dit zorgt voor een isolering en een krimp van onze bewegingen. Het helpt ons niet. Mijn stelling is en zal altijd blijven: 'richt je niet op de waarheid maar op het debat, dan volgt de waarheid vanzelf'. Maar die functionaliteit 'the Wisdom of the Crowd' is dan nu bijna uitgeschakeld. We hoeven niet meer te debatteren, de 'waarheid' wordt ons op een presenteerblaadje gegeven door een kleine groep linkjes-delers die alwetend is.

Om dan met het meest recente voorbeeld te komen. Omtzigt. In een artikel van Joop wordt gesteld dat Omtzigt FVD en PVV voor Fascistisch en Xenofob zou hebben uitgemaakt. Vrolijk en massaal wordt dit bericht de ether ingegooid als vaststaande waarheid en bewijs. Echter waar ik dan een beetje verdrietig van word, is dat men niet op zoek gaat naar dat bewijs. Tenslotte wordt in dat artikel van Joop verwezen naar een ander artikel van Tubantia. Na kort onderzoek blijkt mij dat de gebruikte woorden van Joop niet voorkomen in het artikel waar naar wordt verwezen.

Ik ga hier niet voorkauwen en laten zien. Nu doe ik even hetzelfde terug 'doe je eigen onderzoek'.

Vorenstaande zegt niets over mijn mening over Omtzigt. Het zegt wat over mijn behoefte om mijn mening te baseren op feiten in plaats van 'de opgelegde waarheid'. Want was dat niet waar we in 2020 afscheid van probeerden te nemen?

Dennis

